

LACHEN GIEREN BRULLEN...

Zoals gebruikelijk stond het zondagmiddagspel in het teken van vrijblijvende lol, er waren diverse activiteiten en de bedoeling was in zoveel mogelijk disciplines uit te blinken en zo in de top 3 te eindigen.

Met een korte blik op de duinen is te zien dat iedereen zich weer prima vermaakt: er wordt touw getrokken, er worden estafettes gelopen, er wordt gevliegerd (?) en, boven alles: er wordt gegleden. Gegleden ja; de deelnemers hadden voor het weekend de opdracht gekregen een glijmopbiel te maken; de staf had een glijbaan geprepareerd op een van de duinen en er ging van alles vanaf; van wiellose skateboards en strijkplanken tot rubberboten en slees, dit alles aan elkaar gepraat door Asterix en Obelix.

De fakkeldraagster beten het spits af en stonden daarmee op nummer 1, om er vervolgens direct van verstoten te worden door de PBG. Later zag ik een ander groepje van de Fakkeldraagsters met hun gevaarte 'idefix' naar beneden suizen om de PGB weer af te troeven.

Als ik de duinen weer verlaat wordt de lijst aangevoerd door de Driade.

Gijs





The end

Het Ijsberenweekend 2008 is weer voorbij. Het programma liep met de sluiting officieel af. Marieke had gezorgd voor oordopjes, zodat ze zich nu zonder hulp van anderen duidelijk verstaanbaar kon maken. Eerst werden de gevonden voorwerpen uitgedeeld en ook dit jaar zaten er weer een hoop voorwerpen tussen waarvan je zou denken dat mensen ze wel zouden missen, maar die toch vijf keer omgeroepen moesten worden. Ook de rivaliteit tussen de HMG en de Laurentius kwam weer tot een uitbarsting met een Laurentius-trui tussen de gevonden voorwerpen.

Er waren dit jaar maar liefst drie prijzen weg te geven, als eerste werd de winnaar van de ski-buff-foto-wedstrijd van vorig jaar bekend gemaakt. Er waren twee geweldige inzendingen, met leuke foto's van waar de buff geweest was.. Maar omdat er helaas maar één kan winnen was de winnaar de PBG, die drie lijstjes vol met ski-buffs foto's kwamen aanbieden bij de opening.

De tweede prijs was de kampkrant prijs van dit jaar. De winnaars, Baloe en Chill van de Soekwa, zijn in ieder geval consequente schrijvers, al twee keer eerder wonnen ze de kampkrant prijs.



En tenslotte, de belangrijkste prijs van allemaal, de Ijsberentrofee van 2008. Niet alleen de wisselbeker mocht mee maar naar huis genomen worden, maar ook een unieke gouden menhir. De winnaars: de scouts van de Akoteh!

En terwijl na de vlag het Ijsberenlied voor de laatste keer werd gestart, werden de kampkranten uitgedeeld. De deelnemers vertrekken nu één voor één, de staf blijft achter om alle rotzooi op te ruimen....

Feddo

kusje hoi Tot volgend jaar!

