

38^{ste} **Y**sberen **W**EEKEND



**Alien net zo
zwaar als
een ijsbeer**

**Rookworst &
Chocomel,
Anti-Alien wonder**

Alien dating tips

**Alien uit Soest
onthuld!**

25 & 26 januari 2020



COLOFON

Redactie IJsberenweekend
Sparrenlaan 22, 3768BG Soest
www.ijsberenweekend.nl

HOOFDREDACTEUR

Chiara van Bekkum

VORMGEVER

Yorick Bosman

EINDREDACTEUR - FOTOGRAAF

Reinier Kniest

SOCIAL MEDIA - REDACTEUR

Annick van der Wal

HOOFDFOTOGRAAF

Thijs van Roon

ASSISTENT-FOTOGRAAF

Sophie Schneider

DRUKKER

Practicum Print Management

Met bijdragen van:

Joram Appel, Rainier Vrolijkx, Mattias van der Wal, Niels Kruizinga, Alex van der Wal, Robin Kortekaas, Myrthe van Lente, Loirraïne Kalishoek, Remco Bosman, Ross Macey, Job Augustijn

Vanuit de Redactie

Wat is het toch altijd weer prachtig om de kampkrant te mogen maken. Elke keer is het weer een race tegen de klok die we altijd net weten te winnen. Zonder al die fantastische deelnemers hadden we natuurlijk niet zoveel om over te schrijven. We willen altijd zoveel als mogelijk meenemen van het kamp voor we naar de drukker rijden. Dat is altijd spannend, want halen we op tijd de eindvlag? Tot nu toe is het eigenlijk (bijna) altijd gelukt. Dit is ook de reden dat je zo'n heerlijk warme kampkrant in je handen krijgt bij de eindvlag.

Dan willen we ook nog twee bijzondere mensen bedanken. Zoals met alles is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Mischa en Joram Appel, onze geliefde en geprezen redactietweelingbroers van de afgelopen jaren, hebben het stokje doorgegeven. We willen ze enorm bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. Zonder hen zou de kampkrant niet op deze manier tot stand zijn gekomen. We hebben veel van ze mogen leren. Nu hebben wij de kans gekregen om in hun voetsporen te treden.

Veel plezier met het lezen van de krant! Mocht je een deel missen? Dat kan kloppen. Alle stukken die te laat waren voor de drukker, verschijnen op de website www.ijsberenweekend.nl. Daar zijn ook nog veel meer foto's terug te vinden.





"IETS MET ALIENS"

Er hangt iets in de lucht. Niet alleen de ijzige kou die net op tijd voor het 38e IJsbereenweekend op de Soesterduinen is neergedaald. Nee, iets mysterieus is gaande. De eerste scouts komen nog in het scoutingterrein, nog gehuld in het donker van de vroege ochtend, opgelopen met nog niet hele wakkere hoofden. Gehuld in dikke jassen, truien, sjaals, mutsen en handschoenen druppelen de deelnemers een na een, groep na groep binnen. Met elke stap die ze verder het kampterrein op brengt voelen ook de nieuwkomers het. Een vreemde energie heeft zich meester gemaakt van het Hopman Masselman Scoutingterrein en de aangrenzende Soesterduinen. Niet voor niets is er een soort van wetenschapper naar Soest afgereisd om onderzoek te doen naar vreemde verschijnselen in de Duinen.

Maar dat moet de pret niet bederven. De Soesterduinen liggen er in de frisse ochtendlucht nog sereen bij, en de snel toenemende groep deelnemers beginnen met het opbouwen van hun kampen. Hele groepen komen met de fiets binnen. Een vertrouwde stoet van tenten, banken en tassen wordt door de modder naar hun bestemming gesleept. En met een enthousiasme, ik kan het niet met woorden beschrijven.

Niet gek trouwens. Een héél jaar hebben de ca. 300 deelnemers smachtend zitten wachten op het laatste weekend van Januari. Het begint bij mij altijd al te kriebelen na de zomervakantie. In oktober kan ik de trek naar rookworst en chocolademelk bijna niet meer onderdrukken. En ik weet dat ik niet alleen ben. Ondanks de kou.. nee.. dankzij de kou biedt het IJsbereenweekend een unieke sfeer die je zelden ergens anders voelt. Oprecht genieten.

Enfin, binnen een korte tijd verrijst het vertrouwde beeld van tenten, een rij voor de heerlijke drankjes van de koffiedames (mag dat nog in 2020?), groepjes die, verspreid over het terrein staan bij te praten na elkaar een jaar niet gezien te hebben. Tent na tent komt overeind en tarp na tarp wordt opgehangen – je weet natuurlijk nooit wanneer het gaat sneeuwen. De laatste palen en haringen worden van de burens geleend en alle kampjes lijken langzaam maar zeker af te geraken.



◀ Deelnemers komen al vroeg aan, te vroeg...



◀ In je eentje een tent opbouwen raden wij niet aan, sommige deelnemers doen dit toch



◀ Hier heb je scouts voor...

'Iets met aliens', weten een aantal scouts die met een kopje thee – niet persé om te drinken maar meer om hun handen aan op te warmen, me te vertellen. Ze staan voor de altijd populaire videowall, waar de gemaakte foto's – ja ja, in realtime, op verschijnen. Maar het thema zit er dus al goed in, blijkt uit een korte rondvraag. Ik voel me als Bram in de Buurt als ik iedereen naar hun verwachtingen van het IJsberenweekend vraag. 'Brand' is wel het slimste antwoord als ik vraag 'waar je 's nachts wakker voor gemaakt wil worden'. Anyway, sommigen dragen kleding die die conclusie dat het thema leeft kracht bij zet, zoals een meisje met een groene alienmuts (tenzij ze die elke dag opheeft natuurlijk). En als dat het niet duidelijk genoeg maakt, zijn het wel de vele borden en ufo's die over het kampterrein verspreid staan. Het hoogtepunt is misschien wel het bord bij de ingang die – en bijna niemand zal dat nu nog hebben gezien, zelfs in het donker oplicht.

De gezelligheid zit er in elk geval al goed in. Het is fris, het thema leeft en iedereen vraagt zich af wat er allemaal op de planning (en het menu) staat. Ik zal niet te veel verklappen (al lees je dit waarschijnlijk pas als je alles al weet), maar, ik kan je verzekeren dat het top wordt. En spannend.

Groetjes, De Appel

▼ De heren Buijs & Trapman, de helden van de parkeerplaats



Vloggend het weekend in

Chiara

Een witte tent midden in de duinen en vier figuren in fel gele pakken... Normaal gesproken zou ik de politie al lang hebben gebeld, dit was ook mijn plan tot dat ik erachter kwam dat dit onderzoekers zijn. Zij zijn onderzoek aan het doen naar trillingen in de grond, klinkt in mijn oren vaag. Wie ook aanwezig is bij de tent is Theo Rie. Hij is het voorbeeld van de generatie van het vloggen en vooral alles doen voor de fame. Hij heeft geen idee wat er nou eigenlijk aan de hand is, maar toch beweert hij te weten dat hij precies weet wat er aan de hand is. Hij denkt zeker te weten dat er aliens aanwezig zijn in de duinen. De manier waarop hij dan ook door het onderzoeksteam wordt aangepakt omdat hij gigantisch in de weg loopt, is dan ook meer dan terecht en dit zou veel vaker moeten gebeuren met deze irritante vloggende generatie.



Het onderzoeksteam vindt een vreemd object waarvan Nuchtere Nico denkt dat het een prullenbak is, voorzichtigheid is dan ook ver te zoeken en hij gooit de ton alle kanten op. De hoofd onderzoeker denkt hier heel anders over. Hij denkt dat dit geen prullenbak is maar een uit de ruimte afkomstig object. De hoofdonderzoeker gaat dan ook meteen zijn baas bellen om deze te smeken om extra onderzoekers. Deze waren tijdens de crisis helaas niet meer beschikbaar, maar toevallig waren er wel vierhonderd scouts aanwezig die konden helpen met het onderzoek. Daarmee was dit probleem gelukkig opgelost, maar ik heb zo het gevoel dat er nog veel uitgezocht moet worden. We gaan het dit weekend beleven, maar ik heb zo mijn twijfels over het feit of er buitenaards leven in de duinen is of dat dit allemaal voor de fame is gedaan.





Het is weekend

In de duinen lopen onderzoekers rond

Een trilling wordt gemeten in de grond

Iedereen die staat op veilige afstand

Aan de duinrand

Weet er hier iemand wat dit is?

Weet er hier iemand wat dit is?

Gaat het hier straks vreselijk mis?

Staat iedereen op veilige afstand?

Aan de duinrand

Wat is er hier aan de hand?

Ik heb nog nooit zoiets gezien

Op ijsberenweekend bovendien

Is het een alien misschien?

Refrein:

Wat is er hier aan de hand?

Vreemd gezoem, onverklaarbare trilling

Onderzoek is gestart

Tijd om het team nu echt op te gaan schalen

Dit is echt wel apart

Is er een ufo geland?

Achtendertigste ijsberenweekend

Onderzoekers gaan door

Wie van de scouts wil het team assisteren?

We gaan ervoor

In de duinen

Loopt een man die met wat theorieën komt

De persvoorlichter snoert hem snel de mond

Wat probeert het team te maskeren?

Op ijsberen

Wat wordt er nu van ons verwacht?

Ja, wat wordt er nu van ons verwacht?

Hebben we dit wel goed doordacht?

Moeten we nu, helpen het geheim te maskeren?

Op ijsberen

Refrein

Ik heb nog nooit zoiets gezien

Op ijsberenweekend bovendien

Is het een alien misschien?

Refrein

Tijd om het tijd team nu echt op te gaan schalen

Ijsberenweekend

Wie van de scouts wil het team assisteren

Ijsberenweekend



Melodie: Nielson - IJskoud

IJstinder

Chiara

Ben je klaar met eindeloos swipen en elke avond alleen op de bank zitten? Dé plek om jouw nieuwe liefde te ontmoeten is het IJsberenweekend!

We gaan weer back to the basics en leren elkaar in het echt kennen. Geen last meer van catfishers, weet je wel, die personen die zich voordoen als een knap model maar er in real life tóch wat anders uitzien.

Leer mensen kennen op hun ergst, na een nacht buiten in de kou alles behalve te hebben geslapen, mede mogelijk gemaakt door snurkende medescouts. Dan kan het alleen maar beter worden in het dagelijkse leven, hoop je. IJsberenweekend kan prima functioneren als de nieuwe Tinder. Tijdens het weekend ga je op de kampterein zitten en kan je gewoon mensen 'swipen'. Als je iemand naar rechts zou swipen, is het nu alleen wel de kunst om op iemand af te stappen met een cheesy openingszin, in plaats van achter je telefoon stoer te praten.

Zeg iets in de trant van: "Ik ben hier voor het eerst, kan je mij een routebeschrijving geven naar jouw tent?" of "Kom jij toevallig uit Chernobyl, want je straalt helemaal!" Doe dit gerust bij meerdere personen en heel misschien dat één iemand je niet uitlacht of doorloopt.

Als je te bang bent om op iemand af te stappen -we willen je niet laf noemen, maar.. waarom maak je het jezelf zo moeilijk?- zijn er meerdere mogelijkheden. Je kan altijd je vrienden het voor je laten regelen. Het risico is dan alleen wel dat zij je of afkraken of jou net iets te veel de hemel in prijzen, beide gevallen eindigen hoogstwaarschijnlijk met warme chocomel in je gezicht. Een andere mogelijkheid is een briefje te geven, back to the basics met de bekende verschikkelijke tekst: wil jij verkering met mij? Deze kan moderner worden gemaakt door ervan te maken: Zullen we allebei op Insta zetten dat we een relatie hebben?

IJstinder er in ieder geval op los. Wij wensen jullie veel succes en horen graag de resultaten!

**De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele fysieke of mentale schade.*



WAT VREEMDE OPMERKINGEN

Diepte-interviews met gastredacteur Alex van der Wal

Mitchell: Wat vreemd ja, dat Sarah thema figuur is. Die ken ik nog van dat ze heel klein was en uit haar dak ging als ze Bram zag. Nu voel ik me heel oud. Dat is wel vreemd.

De Algemeen-Coördinator: Dat ik dit weekend niets hoeft te doen. Dat is vreemd. Want vorig jaar was dat anders. Het voelt een beetje extra.

Hagar: Het lijkt alsof er minder mensen zijn. Dat doet me niet veel. Maar het valt wel op in duinen.

Daan: De Duinen zijn echt anders dan voorheen, veel steiler. He, ze liggen anders. Nu ben ik hier voor het eerst als leiding.

Annick: Wat is anders, hmmm. Er ligt geen blubber. De sokken zijn schoon. Ik heb warme voeten. Er valt minder regen, dat is de reden, maar wat houdt de regen tegen?

Ninti: Het is niet zo koud. Er is bizar veel staf. Dat is wel goed trouwens. En euhhh, er zijn heel veel jonge mensen. De sfeer is op zaterdagmiddag nog niet écht voelbaar voor me. Die speciale sfeer van YBW. Dat is wel vreemd.

Olaf van de Woudlopers: Het is warm en er is geen ijsbeer. Dat is slecht voor mijn motivatie. Ik hoop dat het onderzoek naar de ijsbeer leidt.

Eline: Ik vind het koud. Het was ver fietsen... Zeist-Soest voelt als 35 km...

Julie van de Woudlopers: Wat is bijzonder... Er zijn heel veel groepen. Er zijn veel bekenden. Leuk dat zoveel groepen zijn gekomen. Het is wel vreemd dat de vuurtjes steeds uitgaan...

Max: Ik kijk anders dan vorige jaren. Ik ben voor het eerst als leiding. Dat is superleuk. Wat er vreemd is? De kampvuurkuil is leeg.

Aron: Ik voel me zwaar ongemakkelijk, want alles is anders dit jaar. De plekken, de posten, de locaties, de tent en de kaart zijn vaag.

Paul van de Ben Labra: Ik ben hier voor de eerste keer als Rowanleiding. Voor het eerst na 7 jaar ben ik weer eens hier. De Duinen zijn heel anders, heel vreemd. Verder zijn de posten op andere plekken. Dat is moeilijker dan anders.

Adriaan van de HMG: Ik zie een rare gloed bij veel mensen om me heen. Een beetje een geel/zwarte gloed of legergroen, heel vreemd.



ADVERTENTIE



HANDELSONDERNEMING

**JAN
SMEEING**

www.jansmeeing.nl

BIBBEREND DOOR SOEST

Annick



Toen iedereen buik weer vol zat na de lunch, was het tijd voor de speluitleg van het welgevreemde zaterdagmiddagspel. Met een goede dosis tegenzin en met al koude tenen stapten de niet -zo heel- enthousiaste deelnemers op de fiets. De subgroepjes moesten langs verschillende posten door Soest om te bewijzen dat ze de vaardigheden en kennis hebben die nodig zijn om erkende onderzoekers te worden in buitenaardse levensvormen en UFO's. Als de deelnemers genoeg motivatie hadden, zouden ze aan het eind van het spel een diploma bij elkaar gesprokkeld moeten hebben en zichzelf officieel gediplomeerd mogen noemen.

Er waren in totaal 10 verschillende posten verspreid door heel Soest (heel Soest? Ja heel Soest, dus doorfietsen geblazen) met elk hun eigen opdracht.

Deze opdrachten verschillen erg van elkaar, zodat de deelnemers kunnen bewijzen dat ze op alle verschillende vlakken het certificaat verdienen en dus erkende onderzoekers kunnen worden.

Na elke post moeten de deelnemers weer al hun moed verzamelen om met bevroren vingers op naar de volgende post te gaan. Elke keer hopen ze weer dat het de moeite waard zou zijn, maar als je na een kwartier fietsen aankomt op een post waar je blind een parcours moet afleggen, snap ik wel dat het erg moeilijk is om de spirit erin te houden.

In ieder geval kunnen ze na dit zaterdagmiddag spel met een satéprikker in een ballon prikken zonder dat deze knapt, echt een talent dat je wilt hebben, leuk voor in je tinderbio.

Eén van deze posten is bijvoorbeeld de post met een stekkerbord. Hierbij dienen de toekomstige onderzoekers verbindingen te leggen met iemand die zij leuk vinden euhm.. tussen de verschillende schakelaars. Het is heel belangrijk dat ze dit kunnen, want bij echte onderzoeken moeten er ook vaak verschillende 'puzzelstukjes' aan elkaar worden gekoppeld, zodat ze samen een logische theorie vormen.





Slim is anders ▲

Een andere post was een post waarbij de deelnemers blind een parcours moeten afleggen. Hierbij draait het echt om het vertrouwen van elkaar. Dit vertrouwen ontbrak bij sommige groepjes en dit leidde tot grappige valpartijen. Iedereen van het subgroepje werd geblinddoekt behalve één iemand, deze moest de 'blinden' door middel van aanwijzingen begeleiden door een parcours. Ook dit vertrouwen is essentieel binnen een groep onderzoekers, je moet hierin namelijk taken verdelen en eropaan kunnen dat de rest van je team hun werk goed doet.

Een derde post was een post met een A-frame. Dit is een constructie in de vorm van de letter A, gecreëerd door drie pionierpalen aan elkaar te pionieren. Eén iemand van het groepje werd aangewezen om op de horizontale streep van de A te gaan staan, dit met gevaar voor eigen leven. Vervolgens moesten ze met z'n allen door middel van teamwork de constructie als het ware naar voren laten lopen. Soms was het even puzzelen hoe ze dit voor elkaar moesten krijgen met behulp van de vier touwen die aan de A zijn vastgemaakt. Maar wanneer ze dit eenmaal doorhadden en goed communiceerden, gingen ze als een speer vooruit. En naast het vertrouwen dat al bij andere posten was gegroeid, zorgde deze post op zijn beurt weer voor een soepele samenwerking. Hierdoor zal deze dan ook soepel verlopen wanneer de onderzoekers later in een team komen te werken.

Al met al was het weer een geslaagde fietshike, vol nutteloze posten en te veel kilometers. Maar hé, bekijk het positief, je hebt nu wel een papiertje waar je totaal niks aan hebt. Gefeliciteerd!



Vergeet je ►
mok niet!





▲ Rookworst, nu ook vega!



Nog een rondje! ▶



▲ Een goede scout helpt zijn medescout

▼ Puzzelen met lampjes, een hele uitdaging



▼ Lekker een stukje fietsen!



▲ Zit hier echt een post?



Weet jij waar wij heen lopen? ▶

Wist je dat?



- Vrijdag om 17:36 het eerste EHBO momentje was op YBW?
- Om 17:47 de tweede was...?
- Yorick probeert alles wat hij kan, maar dat is niet zoveel?
- Onze hoofdredacteur sneller kan typen dan denken?
- Het avondeten in grote pannen wordt gebakken met een diameter van 1m50cm?
- De verkenners een 'deelfrikandelbroodje' hebben gehaald en vervolgens elkaar de vraag stellen wie waar al een hap heeft genomen?
- Dit een van de droogste ijsberenweekenden in lange tijd was?
- Rainier (de AC) het helemaal niet erg vond om met de deelnemers op de foto te gaan voor de WCInsigne?
- Dat het theater express onderuit ging iedere keer?
- Iemand van de Den Bosco drinkt zijn koffie, thee en limonade door elkaar heen?
- Olaf van de woudlopers denkt dat het onderzoek naar de ijsbeer lijdt?
- De opmerking dat de sokken verdacht genoeg schoon blijven al honderd keer is gemaakt?
- Er ontzettend veel inzendingen zijn geweest via het redactie nummer?
- Er een relatie aan het ontstaan is tussen iemand van de Woudlopers en Den Bosco terwijl één van deze personen juist cupido was?
- Een stelletje van allebij 17 jaar speciaal voor het ijsberenweekend uit elkaar is gegaan?
- Ze dat deden om elkaar tijdens dit weekend weer te kunnen versieren?
- Een leiding van de Mondriaan een date een hele spannende date had met twee mannen tegelijkertijd?
- Het telefoonnummer van de redactie niet bedoeld is om erachter te komen waar de worstenpost is?
- De redactie altijd weet waar de worstenpost is?
- De kookstaf het voor het eerst in heel veel jaren het zonder Frank heeft moeten doen?
- De vlaggenmast gepionierd is op het HMG terrein?
- De helft van de vlaggenmast achterop de roze auto past?

▼ #peace bro



... is nooit grappig

- Afwassen voor ruim vierhonderd man.
- Een heel weekend zoeken naar aliens die fake blijken te zijn.
- Aangekoekte pannen schoon schrobben.
- Slapen op Ijsberenweekend in een koude, vochtige tent.
- Als je ouders hebben besloten dat je niet op de foto mag.
- Tweehonderd rookworsten in een schuurtje.
- Om foto's te maken in de disco.
- Veel mensen met allergieën.
- Als er een blind date voor je geregeld worden.
- Vijf uur je bed uit om eieren te koken.
- Half uur voor het eten naar de Sligro voor pindasaus.

Schransen

Chiara

Eindelijk tijd voor eten, eigenlijk helemaal geen honger want je hebt al vijf rookworsten in je mik zitten van het middagspel. Aan lange tafels gezellig arm in arm eten want de leiding was ervan overtuigd dat die extra tafel niet nodig was, leuk je buurman even een tik geven als je een hap neemt. Het eten was prima te kanen en je hebt het na het eten eindelijk weer een beetje warm. We houden in het midden of dit komt door het eten of je buurman die half bij je op schoot zit.

De allerliefste kookstaf heeft hard hun best gedaan om jullie van een goede maaltijd te voorzien en heeft rekening gehouden met alle speciale wensen. Wij willen de redactie bedanken voor de maaltijd, vergeet ook niet dat zij degenen zijn die ook zorgen voor jullie geliefde rookworsten en warme



ADVERTENTIE Catering Centraal

Catering Centraal voor al uw feesten en partijen, van kleine tot hele grote!

Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333

cateringcentraal.nl



DE KOOKSTAF

De liefde van een scout gaat door de maag



De kookstaf is het hele weekend bezig geweest in de keuken de lekkerste gerechten te bereiden. Om tien uur in de ochtend is de kookstaf begonnen met het voorbereiden voor het avondeten, dit was een maaltijd voor vierhonderd deelnemers en alle stafleden. Ondertussen was de kookstaf ook nog bezig met andere gerechten bereiden, waaronder de vliegende groene ufopoffertjes met maanstof. Andere tussendoortjes waren de mini-groente loempia's tijdens de disco.

Dit jaar waren er in totaal vier rookworstposten en zijn er ruim 600(!!!) rookworsten gegeten. Enig idee hoeveel chocomel er is gedronken? Ruim 400 liter!

De kookstaf wil jullie natuurlijk niet naar huis toe sturen zonder een lekker recept. Hieronder het recept voor home-made-ufopoffertjes met maanstof:

Voor 4 aliens:

- 200 g meel
- 100 gr boekweitmeel
- 2 tl bakpoeder
- 1 el suiker
- 1/2tl zout
- 450 ml melk
- 40 gr boter gesmolten
- Scheutje kleurstof
- Boter dat gesmolten is om in te bakken
- Groene kleurstof
- Maanstof (poedersuiker)



Bereidingswijze:

1. Zet benodigdheden klaar.
2. Bloem, bakpoeder, suiker, boekweiteel en zout in een kom, en roer het met een garde vast door elkaar.
3. Voeg dan de melk en de eieren toe tot een glad beslag.
4. Wanneer dit door elkaar is gemengd, doe je een scheutje kleurstof erbij.
5. Zet de poffertjespan op middelhoog vuur zodat het goed heet kan worden.
6. Verwarm in een ander pannetje een blokje boter, wanneer deze gesmolten is kan je de poffertjespan insmeren met een kwast.
7. Vul de kuiltjes met 2/3 met beslag, wanneer aan de bovenkant belletjes komen kun je ze met een vork eenvoudig omdraaien.
8. Serveer de ufo's op een bortje en doe er een klontje boter op en bestuif het met maanstof (poedersuiker).

Liefs de kookstaf,
Jochem, Elco, Marieke, Myrthe, Auke, Loirraïne, Reinier,
Marleen, Lion, Jan, Kimberley, Joost, Mariëlle en Karin.

Theater

Olaf Ordeel

Op 25 januari mocht u vaste theater recensent voor u plaats nemen bij een bijzondere voorstelling. In het kader van theater buiten de zalen was ik uitgenodigd bij het avondtheater op het ijsberenweekend. Een klein amateurgezelschap bracht deze avond een voorstelling die wellicht het best te beschrijven valt als een vorm van contemporary montagetheater. Het is goed dat wij vooraf werden ingelicht dat het gezelschap minder tijd heeft gehad voor de repetities dan gepland zodat de toeschouwers voorbereid waren op een minder goede voorstelling dan zij gewend zijn van dit amateurgezelschap.

Hoewel het verhaal van de voorstelling niet slecht in elkaar zat, los van de niet geheel duidelijke opbouw, was de voorstelling door de gebrekkige technische ondersteuning slecht te volgen. Over de geluidstechniek valt weinig te klagen, maar het constante haperen van de al niet geheel professionele lichtinstallatie was een grote afleiding voor het volgen van het verhaal. Persoonlijk vermoed ik dat naast de gebrekkige repetitietijd en de onoverkoombare onverwachte foutjes de verhoudingen binnen het gezelschap niet bij droegen aan de volgbaarheid. De acteur die de rol van hoofdonderzoeker op zich nam heeft vermoedelijk de regie mogen doen en zichzelf daarbij de grootste rol toebedeeld, mijns inziens niet omdat hij de beste acteur is. Het geheel werd nog het meest bij elkaar gehouden door een jonge dame die de toeschouwers aan het begin van de voorstelling welkom heette. *Lees verder op de volgende pagina*



ADVERTENTIE



MAS
Geluidstechniek
3768 EC 81 Soest

+ 31(0)6 15 50 46 83





De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze voorstelling slecht kan beoordelen doordat de voorstelling halverwege is stopgezet door het voorkomen van te veel technische fouten.

De grootste complimenten zouden wellicht nog moeten gaan naar het nietsvermoedende publiekslid dat zo goed was om de rol van een flauwgevallen acteur over te nemen. Daarnaast is het overduidelijk goed getrainde theaterpubliek zeer goed omgegaan met het amateuristische geheel dat hen is voorgeschoteld.

Als ik dan toch een eindoordeel moet geven, zoals u van mij gewend bent, zou ik de voorstelling 3 sterren geven, de jonge dame die de voorstelling bij elkaar hield 4 sterren en het publiekslid 5 sterren. Daarmee haalt deze bijzondere avond gemiddeld toch nog een respectabele 4 sterren.

Uw vaste theaterrecensent en deskundige Olaf Ordeel





Dit was het leukste kamp ever!

Candy Daad

Wat was dat nu weer tijdens dat ene spel. Denk je serieus even te mogen rusten, want je was al zo moe, gaan we weer totaal de andere kant op. Ik word daar toch zó niet goed van. Moet je eerst dit en dan weer dat, weet je wel.

Voorbeeldje: zit je net lekker te genieten van een (vegetarische) rookworst, moet je weer weg. Maar ja, die chocomel is nog zó heet dat je je mok telkens moet overpakken met je andere hand. Probeer dat maar eens lopend te doen zonder te knoeien over je net nieuwe spijkerbroek, met authentieke gaten die je bij de Primark hebt gekocht van je zuurverdiende zakgeld. En dan dat lopend drinken, dat gaat me een partij lastig...

Nog zoiets: zet je op zaterdag je tent op, moet je 'm op zondag weer afbreken. Had je net zo goed geen tent kunnen opzetten, want slapen, dat gaat toch niet naast die snurkende Explorers van twee tenten verderop. En koud dat 't is! Zo vervelend is dat. Dat voel je zo optrekken naar je blaas en dan moet je weer plassen. Ik word daar zo ontzettend gestoord van, want dan moet je weer helemaal je warme slaapzak uit, op zoek gaan naar de rits van de tent en dan nog op zoek naar een toilet. Heb je die net gevonden, blijkt het alweer zo laat te zijn dat de pleekoningen de wc's aan het boenen zijn. Kan je weer op zoek naar een andere wc, of een gat in de grond, ofzo...

En dan dat moment dat je terugkomt in je tent, is je slaapzak weer helemaal afgekoeld! Zo verschrikkelijk. En precies op het moment dat je wél in slaap valt, word je alweer bekogeld met een vers gekookt eitje, zucht...

Dan komt daarna dat duivelse dilemma, opstaan om te ontbijten, of blijven liggen totdat niemand je ontbijt komt brengen... Er zitten nog wel wat chips in je tas, maar die zijn verkruid omdat je er per ongeluk op bent gaan liggen toen je merkte dat je bovenop een dennenappel lag. En ohja, die chips zijn ook nog eens klam geworden van de sinas die je geleet had toen je te eigenwijs was om je zaklamp te zoeken toen je een rondje gaf voor de hele tent... Wat een bende...

Maar echt, dit was het leukste kamp ooit, dat meen ik serieus! Wat? Geloof je me niet? Maar ik meen het echt! Hoezo negatief, je doet zelf negatief...

HOE MAAK JE EEN ANTI ALIEN HOEDJE

Het kan je natuurlijk zomaar overkomen, je loopt een alien tegen het lijf.

Maar een alien kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Dus hoe bescherm je jezelf dan?

Hiervoor kan je een aluminium hoedje opzetten. Met dat hoedje bescherm je jezelf tegen de straling waarmee ze je hersenen braden of hypnotiseren.

Voor het vouwen van een aluminium hoedje heb je 2 personen nodig en een rol aluminiumfolie.

Een persoon gaat met de aluminiumrol om het hoofd van de ander heen. Ben je het hele hoofd rond gegaan, druk dan vervolgens folie aan, zodat het hoedje om het hoofd blijft zitten.

Dit product wordt goedgekeurd door Theo Rie, uw bron voor alientheorieën.



WHATSAPP-HYSTERIE

Hoi mijn naam is Elbert, je kunt me herkennen aan de hoed met de groene pluim. Ik ben 27 jaar jong en ik ben opzoek naar een leuke spontane meid. Als je geïnteresseerd bent, spreek me gerust aan!!! Kusjes van je toekomstige vriendje

Hoi hoi dit is een bericht voor de redactie. Wij vinden dit een heel leuk kamp en verheugen ons al op de rest! Groetjes, Kiddos van Monderiaan



Altijd herres x10!

Je raadt het nooit. We waren in het bos in het donker bij een alien gekomen, en die alien was een feestje aan het vieren met een stokje met fliebertjes. En hij was een ballon, een blauwe ballon, aan het opblazen met een opblaaspomp. En net voordat hij het uiteinde eraf wou knippen met een knipschaar, zagen we, dat hij, met zijn andere hand de barbeque aan het schoonmaken was, met een barbequeborstel. Zijn glas met cola stond op een bierviltje en toen hij wegrende struikelde hij over een betonnen vogeltje. Echt waar!

CRASHEN IN DE DUINEN

We komen steeds meer te weten over de misschien aanwezige aliens. Het gerucht gaat dat er een ufo is neergestort en de onderzoekers moeten erachter komen waar deze is neergestort. Het is vrij bijzonder dat de ufo niet zichtbaar is in een open gebied en zeker na een crash zou je denken dat deze locatie toch snel te vinden moet zijn. Ik vermoedt dat het originele onderzoeksteam de nieuwe onderzoekers nog niet helemaal vertrouwd en hen daarom extra uitdaagd om de exacte crashlocatie te achterhalen. De onderzoeksteams kunnen bij de posten een stukje kaart verdienen, alle stukjes kaart samen vormen de grote kaart met daarop de crashlocatie.



▲ Gezellig op de foto



▼ Ehh hoe moet dit?



Er waren verschillende posten. Het ouderwetse spijkerpoepen -ook het spelteam heeft een keer geen inspiratie meer voor nieuwe spelletjes- maar ook beschrijf het voorwerp en een zogenaamde danspost. Dit is een post waar ik het nog even over wil hebben, wat is dit voor post? Ik bedoel het is makkelijk punten scoren, dat is for sure, maar niet iedereen heeft een danser in zich zitten en als elk groepje een macerena doet, is de postbemaning daar op een gegeven moment ook wel klaar mee. De scouts waren in ieder geval aan het genieten van de rookworstenpost die bovenop een zandberg stond waardoor je eerst wat moest verbranden voordat je een rookworst krijgt #fitgirl. Het was dan ook te zien dat weinig groepjes dit twee keer gingen doen en er een massa scouts boven op de berg stond.

Als het dan eindelijk tijd is om na anderhalf uur in de snijdende wind terug te gaan naar de warmte worden de onderzoeksteams toch nog opgehouden door Theo Rie, die nog even wat fame wil. Hij was eigenwijs en is te dicht bij de ufo gekomen waardoor hij een substantie op zich heeft gekregen. Ik heb in ieder geval geen ufo gezien in de duinen en heb daardoor ook nog geen bewijs van het bestaan van aliens. Ik begin mijzelf dan ook steeds meer af te vragen of deze hier in de duinen zijn of dat dit allemaal een verzinsel is van Theo Rie. Hiermee kwam er een einde aan het avondspel en was de bloedhete disco meer dan welkom.

Chiara



ADVERTENTIE

RECORD



BRANDBEVEILIGING





Disco

Annick

Er gaat géén ijsberenweekend voorbij zonder: de dísko. Elk jaar weer wordt er hard gewerkt aan de opbouw met alle geluidsapparatuur en lichten. En ook elk jaar hoor ik weer dat iedereen zo'n zin heeft in de disco, maar als ik dan de volgende ochtend vraag hoe het was, klinken de verhalen iets minder enthousiast dan verwacht. Klinkt misschien best negatief, maar zeg nou zelf, allemaal bezwete lichamen die tegen je aanplakken en een piep in je oren wanneer je dan eindelijk in je langverwachte slaapzak ligt, klinkt niet heel aantrekkelijk. Maar ondanks dit zijn er toch ook een paar echte discoliefhebbers, die niets liever doen dan uren te staan dansen, en stiekem zou ik willen dat ik daarbij hoorde.

Naast de voorbereiding van de ruimte waar het allemaal gaat gebeuren, treffen sommige deelnemers ook wat voorbereidingen. Wat altijd weer opvallend is, is hoe de jongens en meisjes dit vaak anders aanpakken. De meeste meisjes denken bij het inpakken van hun tas al na over wat ze aan gaan doen en welke make-up ze ervoor meenemen. Ruim voor de disco begint, worden alle leuke topjes en broeken uit de tas getrokken en aangedaan. Alsof dit nog niet genoeg is brengen ze nog een bezoekje aan de spiegel om ook hun gezicht helemaal disco-proof te maken.

De jongens daarentegen hebben het een stuk makkelijker. Het enige wat zij hoeven te doen is een shirtje aantrekken en ze zijn klaar om de dansvloer onveilig te maken. Het enige nadeel van deze voorbereidingen is dat de jongens en meisjes nauwelijks de kans nemen om elkaars verschijning te bewonderen, omdat er niet minder dan 3 meter tussen elkaar zit.



Daarom een paar tips om indruk te maken op die ene spetter:

1. Maak oogcontact, heel simpel maar tegelijkertijd ook heel effectief. Zorg dat je een aantal keer oogcontact maakt met de persoon naar jouw smaak, zodat hij/zij ook jou opvalt.
2. Glimlach naar hem/haar, met een glimlach laat je zien dat je de persoon wel ziet zitten zonder dit meteen te moeten uitspreken.
3. Geef complimentjes, zowel jongens als meisjes houden van complimentjes en deze zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie je meteen aardig vindt, en weet dat hij/zij is opgefallen door jou.

Ondanks de ietwat negatieve woorden van eerder, sorry, ga ik toch elk jaar weer langs in de disco en wanneer je je over de geur en plakkende mensen heen zet is het eigenlijk toch heel leuk. Er worden echte meezingers gedraaid en het is een leuke kans om nieuwe mensen te ontmoeten en een dansje te wagen. De disco is altijd supergezellig en iedereen staat lekker samen te dansen. Ook geeft het je de kans om lekker warm te worden en alle warme chocolademelk en rookworsten er weer af te dansen.

HOROSCOOP



Ram
(21 mrt - 19 apr)

Met jou verveelt geen enkel wezen zich. Je hebt een geestig karakter en komt grappig uit de hoek. Let wel op dat je met je scherpe opmerkingen niet het universum achter je aan krijgt.



Stier
(20 apr - 20 mei)

Je houdt van humor en dan vooral van die van anderen. Zelf heb je een beetje moeite om je comedianshow elke dag vol te laten stromen met bezoekers zoals Tante IJsbeer en kleine Groem de alien.



Tweelingen
(21 mei - 20 jun)

Je bent een echte grappenmaker en houdt van plagen. Je humor is scherp en ad rem. Laat die buikspieren maar werken want tot nu toe zijn die nergens te vinden...



Kreeft
(21 jun - 22 jul)

Je houdt van lachen en kijkt graag naar ijsberen en gare natuurfilms. Jouw eigen humor daarentegen is een beetje buitenaards waardoor niet iedereen het waardeert.



Leeuw
(23 jul - 22 aug)

Je houdt altijd je waardigheid in elke ijs(beer)koude situatie. Je bent geen lolbroek, je grapjes zijn smaakvol en goed geplaatst. Je gebruikt je humor dan ook als verleidingstruc, om alle aliens om je vingers te winden.



Maagd
(23 aug - 22 sep)

Je hebt bijna nog minder humor dan de alien die al drie jaar alleen op een planeet vertoeft. Je grappen zijn buitenaards en dan niet op een goede manier.



Weegschaal
(23 sep - 22 okt)

Je hebt een goed gevoel voor humor en het sleept je door de lange ruimtereizen. Als er niet gelachen wordt, zorg jij daar wel voor.



Schorpioen
(23 okt - 21 nov)

Met jou kan je lachen. Je humor is sarcastisch, droog en soms wat zwart. Je hebt de basisregels goed door, er kan overal om gelachen worden, maar het wordt niet op elke planeet gewaardeerd...



Boogschutter
(22 nov - 21 dec)

Je hebt net zo'n vrolijk karakter als de ijsbeer en humor is dan ook echt jouw ding. Door je openheid kan je makkelijk lachen met iedereen. Je lach is vanuit de ruimte te horen en maakt andere vrolijk.



Steenbok
(22 dec - 19 jan)

Je bent niet altijd even grappig en hebt moeite om diepgaande humor, zoals die van sommige aliens, te begrijpen. Subtiële grapjes van de ijsbeer daarentegen vind je wel leuk, zulke maak jezelf ook.



Waterman
(20 jan - 18 feb)

Je hebt zeker humor maar je moet uitkijken om niet alles te serieus aan te pakken. Daar worden je grappen niet beter op.....



Vissen
(19 feb - 20 mrt)

Je humor is erg belangrijk voor jou, maar je luistert liever naar andere die grappen maken. Als je je op je gemak voelt bij de goede wezens, kan je wel af en toe grappig uit de ufohoek komen.

Koffiedames (m/v)

Wat zou het IJsberenweekend zijn zonder onze koffiedames? In weer en wind voorzien ze alle stafleden en deelnemers van koffie, zodat ze het weekend draaiende kunnen houden. Eigenlijk draait het weekend dus op koffie! (En ok, ook een beetje op thee en limo, maar dat klinkt niet zo tof).

Er worden verschillende zetmethodes gehanteerd. Zo is er de normale filtermethode, de percolatormethode en de espressomethode (die laatste is alleen beschikbaar voor de koffiepuristen). We hebben dus te maken met echte pro's.

De grootste zetpiek is van zaterdag op zondag, want op zondagmorgen moet er genoeg koffie klaarstaan om alle deelnemers wakker te maken. Onze dank gaat dus uit naar Selina, Marjolein, Marije en Peter.

(Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door koffie.)



Ik sta net te genieten van mijn eerste bak koffie als de een van de stafleden met lichte paniek in zijn ogen naar mij toe komt. Een snelle blik vertelt me dat hij toch zeker een sneetje van 2 millimeter heeft! Na een pleister en wat geruststellende woorden vervolgt hij weer opgewekt zijn weg. Zo, de eerste hebben we gehad! De rest van de middag houden we ons lekker bezig met het sorteren van pleisters en het inslaan van grote voorraden snoep om voorbereid te zijn op het ergste.

Zaterdagochtend half 10, we zitten nog een beetje slaperig voor ons uit te staren als de eerste patiënt zich meldt. Een leiding van de Don Bosco heeft de twijfelachtig eer om als eerste een pleister te mogen ontvangen. Na dit incident gaan we richting opening om ons op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen over het onderzoek. Met de nieuwe informatie bereiden we ons voor op welke scenario's we kunnen verwachten. Uit de analyse blijkt dat vitamine Haribo en limoplasma de meest gebruikte medicijnen zullen worden. Gelukkig blijft het rustig en krijgen we alleen wat meldingen van gemuteerde explo's, maar die schijnen er altijd al zo bij te lopen. We blijven de rest van de dag vooral in de weer met pleisters en paracetamol en de statistieken wijzen uit dat de stafleden hier toch de grootste afnemer van zijn. We gaan er voor nu vanuit dat de zondag ook rustig zal verlopen, maar met die onbekende zaken die zich nu in de duinen afspeelen, weet je het natuurlijk nooit.

EHBO + IJsberenweekend 2020

Het is vrijdagmiddag als ik de deur van het huis achter mij dichttrek. Als ik naar de auto loop vraag ik mij in stilte af wat we dit jaar gaan meemaken. Van fastfoodrestaurants tot zombies, in 18 jaar heb ik al een hoop gezien. En nu staat ons weer een of ander onderzoek naar vreemde wezens in de duinen te wachten. Het lijkt wel of de scouts een bijzondere aantrekkingskracht op vreemde dingen hebben. Nog even snel checken of ik de EHBO-tas niet vergeten ben en ik kan op weg naar de HMG!

Rise and shineee

Annick

Goedemorgen ijsberen! We weten het, na een nacht van, met een beetje geluk vier uur, is het echt supervervelend om wakker te worden gegooid met hardgekookte eieren. Maar het is gewoon veel te leuk voor de staf om te doen. Met bulten en blauwe ogen konden jullie in ieder geval terecht bij de EHBO, dus dat is een hele geruststelling, toch? Hoewel het compleet begrijpelijk is dat deze manier van wakken niet heel bevorderlijk is voor een goed humeur, zien we jullie toch het liefst met een glimlach op je gezicht jullie onverwarmde tenten uit komen. Na een nacht bibberen in je tent is het toch heerlijk de frisse ochtendlucht te voelen prikken in je ogen? Als jij hier iets minder van kan genieten, raad ik je aan om de volgende tips voor een goed ochtendhumeur eens goed door te nemen.

1. Ga op tijd slapen, als je uitgerust bent, ben je automatisch minder snel geïrriteerd. Ga dus na de disco meteen slapen en kom je bed vooral niet meer uit, hebben de nachtwachten het ook lekker rustig.

2. Bak je eigen brood, de geur van versgebakken brood is onbetaalbaar. Het kost even wat moeite en tijd, vooral op je eigen vuurtje, maar het eindresultaat draagt zeker bij aan je goede humeur!

3. Wakker worden met je favoriete muziek, gelukkig zorgt de staf hier al voor. Wie wil er nou niet wakker worden met Jochem Meyer? Inderdaad!

Als je je er eenmaal toe hebt gezet, is je nest uit komen (vooral na de kennis van bovenstaande tips) zo erg nog niet. De ochtend betekent vooral dat er een nieuwe dag te wachten staat vol nieuwe spellen, gezelligheid en de niet te vergeten rookworsten.



DE LEUGEN REGEERT

Chiara

Ken je dat onderbuikgevoel als je het idee hebt dat iemand aan het liegen is? Als je dat gevoel niet kent, dan heb je een probleem tijdens dit spel. Een deel van de onderzoekers liegt en een deel spreekt de waarheid. Het is aan de onderzoeksteams om te achterhalen wat ze wel en niet moeten geloven. Het zou natuurlijk het makkelijkste zijn als alle onderzoekers de waarheid zouden spreken, zoals het hoort, maar dit is jammer genoeg niet het geval. De deelnemers moeten naar de onderzoekers om een code te vragen, vervolgens dient de code aan de hand van een codewiel omgezet te worden. Allemaal lekker moeilijk doen zonder een lonend eindresultaat want je weet nog steeds niet welke antwoorden nou kloppen of niet. Hier moet je door middel van kenmerkeigenschappen achter komen. Klinkt niet zo ingewikkeld, maar als degene met een blauw oog liegt, maar de onderzoeker die fluistert juist de waarheid spreekt, is dit best nog even puzzelen. Dat op een zondagmorgen met weinig slaap, top man.



Tijdens dit spel hebben de deelnemers regelmatig in hun ogen zitten wrijven. Waren ze nou nog aan het dromen of was dit echt? Zulke rare figuren zie je namelijk niet elke dag rondlopen. Wie draagt er nou een zonnebril met 2 graden en waarom heeft die vrouw een snor?! Een pleister op de neus is ook niet heel charmant en kan de onderzoeker die fluistert misschien wat harder praten? Maar toen ze eenmaal aan alle mensen met die rare eigenschappen gewend waren, werd weer duidelijk dat ze niet meer aan het slapen waren (helaas), maar gewoon bij het volgende gekke spel van het IJsberenweekend beland waren.

Lees verder op de volgende pagina

Voor de meeste deelnemers verloopt de morgen stroef en ze bewegen zich traag door Zonneglore heen. Toch is er altijd een veel te enthousiast groepje. Dit groepje is vaak of voor het eerst op IJsberenweekend of heeft het jaar daarvoor nét niet gewonnen en is nu dus extra gedreven om de winst nu wel te behalen. Zij proberen van de andere subgroepjes te winnen door nu heel hard hun best te doen terwijl de rest net slakken zijn. Dit gaat hen in het begin goed af, maar na een klein half uurtje haken de eerste van het groepje af en blijf je achter met de die hards die nog door rennen. Dit gedrag wordt vaak beloond door de postbemaning, maar de postbemaning die zich strict aan de regels houdt, kan het ze nog wel eens moeilijk maken als het groepje niet compleet is. Wat een bummer, net jezelf helemaal kapot gerend, heb je er helemaal niks aan. De nodige discussies ontstaan hierdoor en dit maakt de zondagochtend een stuk zwaarder dan deze al is. Laten we allemaal niet zo moeilijk doen en elkaar matsen op de zondagochtend, kunnen we allemaal rustig aan wakker worden.



ALGEMEEN COÖRDINATOR



Het IJsberenweekend is een happening die al 38 jaar plaatsvindt, toch is er elk jaar wel een probleem dat opgelost moet worden. Dit jaar zijn er onderzoekers bezig in de duinen. Dit brengt chaos met zich mee gedurende het hele weekend. De geplande fietshike zal nu veranderd moeten worden naar een spel met locaties waar de scouts hun onderzoekersdiploma kunnen halen. Ook het avondprogramma wordt veranderd. De scouts moeten de exacte crashlocatie van de ufo vinden.

Ik heb geluk met de stafleden die goed kunnen inspelen op dit soort veranderingen. De redactie is scherp in actieshots maken. De EHBO is overal op voorbereid, zelfs voor wonden die misschien wel zijn aangericht door buitenaardse wezens. De kookstaf hoeft gelukkig alleen maar de locatie te veranderen waardoor het eten even lekker blijft als altijd.

De grootste druk komt te liggen bij de AZ (Algemene Zaken), Valesca. Ik heb als AC (Algemene Coördinator) een overkoepelende taak, ik observeer en grijp bij noodgevallen. De AZ regelt alles met de coördinatoren en geeft aan mij door of alles goed gaat. Als er dingen fout gaan, is het aan mij om te handelen. Valesca is degene die rondrent en belt om te zorgen dat iedereen overal op tijd is. Dit is een systeem dat ontstaan is na jarenlang het IJsberenweekend te organiseren.

Mijn taak als AC bestaat voornamelijk uit twee dingen; stressbestendig zijn en snel kunnen handelen. Er zijn AC's voor mij geweest die zijn bezweken onder de slapeloze nachten door te veel stress. Bij mij begint deze stress een week voor het weekend, het komt dan in één keer wel heel dichtbij, gelukkig is dit gezonde stress. Snel oplossingen vinden doe ik mijn hele leven al en het team dat achter mij staat tijdens het weekend zelf maakt het gemakkelijk.

Dit weekend is elk jaar een groot succes doordat er zoveel gemotiveerde staf is, van mijn lieve AZ tot de toiletkoningen, maar natuurlijk ook de leiding van de jeugdleden. Iedereen heeft zijn eigen taak tijdens het weekend en wil die zo goed mogelijk uitvoeren zodat er elk jaar weer een supertof weekend staat. Dit geeft mij als AC motivatie om dit de komende jaren op dezelfde voet door te zetten.

Tot slot wil ik één persoon in het bijzonder bedanken: lieve Valesca je hebt echt zoveel gedaan en zoveel geregeld, je bent een superwoman!

Rainier

ADVERTENTIE

- ↻ design & studio
- ↻ XXL printing
- ↻ sign & display
- ↻ offset print
- ↻ digital print
- ↻ binding & fulfilment
- ↻ warehouse & logistics
- ↻ print management

PRACTICUM PRINT
MANAGEMENT

Torenstraat 22a • 3764 GM Soest • 035 601 21 00
info@practicum.nl • www.practicum.nl

Zoek de verschillen



Connect the dots



Woordzoeker

O	A	K	S	D	R	A	A	N	E	T	I	U	B	S
C	O	H	P	K	R	C	J	N	R	W	U	P	T	
O	N	F	V	Q	S	D	N	1	5	A	E	R	A	N
U	P	G	H	L	E	E	X	E	I	R	O	E	H	T
K	L	E	M	E	D	A	L	O	C	O	H	C	W	H
J	J	Y	B	A	S	T	R	O	L	O	G	I	E	L
K	S	X	X	Q	S	J	L	V	M	Z	D	U	C	O
H	E	M	B	W	Q	U	L	A	U	D	U	N	T	N
Y	T	S	R	O	W	K	O	O	R	L	O	C	D	X
X	R	Y	T	O	E	R	K	N	A	L	K	E	S	C
S	L	M	R	E	E	B	S	J	I	K	S	H	R	D
C	H	E	M	I	C	A	L	I	Ë	N	J	Y	U	M
N	E	I	L	A	R	W	U	U	U	D	I	Y	N	T
B	E	G	I	N	N	I	Z	M	I	E	H	E	G	Q
T	Y	U	J	G	D	Y	B	S	H	C	I	D	G	R

ALIEN
 AREA51
 ASTROLOGIE
 BUITENAARDS
 CHEMICALIËN
 CHOCOLADEMELK

GEHEIMZINNIG
 IJSBEER
 IJSKOUD
 OERKNAL
 ROOKWORST
 THEORIE

De helden van de parkeerwacht

Reinier

Je komt aan op kamp en het eerste wat je ziet zijn oranje mannetjes. Help, denk je, aliens? Maar als je dichterbij komt, zie je dat het een nog bijzondere soort is. Je bent namelijk een van de parkeerwachters tegen gekomen.

Badr Yari, Menno KarateTrapman en Daan DwangBuijs staan dag en nacht voor je klaar om ons territorium dit weekend te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zowel buitenaards als binnenaards. Na een onzinnig interview over de vorm en kleur van pylonen (je weet wel, die oranje óf rood-witte kegels om aan te geven dat je er niet door kan), kwamen we op wat diepere zaken uit. Na wat mijmeren over de zin van het parkeren, kwamen er toch nog wat echte verhalen.

Zo had Daan DwangBuijs tijdelijk beschikking over een UFO van het merk Volvo. Hij vond sleutels en kon zo een half uur lang opscheppen over zijn nieuwe auto. Daan: 'Ja, als je zoiets in je schoot geworpen krijgt, moet je niet moeilijk doen toch? Ik dacht er nog even over om de UFO veilig op een van de gebouwen te parkeren, maar toen kwam de rechtmatige vreemdeling toch zijn voertuig opeisen. Ik probeerde nog te onderhandelen, maar deze meneer wist van geen wijken.'

Tijdens ons gesprek word ik ineens opgeschrikt door wat geschreeuw van Badr Yari over de Walkie-Talkie (ik dacht nog, hoe zit het hier met de etherdiscipline). Wat bleek? Badr Yari verwarde de koffiedames met wat buitenaards gespuis. Ook hij wist niet meer wie of wat te geloven. Nadat Menno KarateTrapman wat op hem had ingepraat, kwam Badr Yari tot bedaren met een koekje en een kopje koffie.

Dat bracht Menno KarateTrapman op een ander verhaal. Hij stond gisteren met Daan DwangBuijs aan het eind van de Sparrenlaan zijn territoriumdrift te uiten, komt er een auto aangereden. Menno: 'Weet je wat die vent zei? Hij deed een beetje stoer en zei zo van: "Ja, ik ben een voorzitter van een scoutinggroep, dus ik moet doorrijden enzo." Dus ik denk van, hier zit een luchtje aan.' Daan DwangBuijs sprong 'm bij: 'Ja, dus ik zeg zo tegen 'm, wij zijn hier van de scoutinggroep, dus wat loop je nou je aura tentoon te spreiden over ons territorium? Dat bleek genoeg om hem weg te jagen.'

Zoals je begrijpt, waren we dit weekend nooit opgewassen tegen alle invasies van de buitenwereld. Ik was in ieder geval behoorlijk onder de indruk na ons gesprek.



▲ Gezellige boel, maar er moet ook gewerkt worden



▼ Daan DwangBuijs & Menno KarateTrapman



HET PLACEBO EFFECT

Chiara

We hebben de hele ochtend onderzoek gedaan, maar dan weten we ook eindelijk wat de symptomen zijn van Theo Rie. Het was een stuk makkelijker geweest als de EHBO hem gewoon onderzocht had en ons dit had kunnen vertellen, maar aangezien de EHBO het druk had met pleisters plakken en daardoor geen tijd had voor belangrijkere zaken, komt dit bij de onderzoeksteam te liggen. Dus na een ochtend met je brakke kop door Zonneglören te hebben gelopen is het na de lunch tijd voor het laatste spel van het Ijsberenweekend. Het spel is bij de trimbaan dus als je nog even je workout wilt doen, kan je dit combineren, als je je goede voornemens in ieder geval nog volhoudt.

Het doel van het spel is simpel, verzamel alle zeven onderzoeksresultaten. Jammer genoeg wil het spelteam de deelnemers niet matsen door deze te geven, maar moet je hier wat voor doen. Je moet zeven keer van andere subgroepjes winnen om alle onderzoeksresultaten te verzamelen. Elke groepje krijgt drie onderzoekers -nee dit zijn geen mensen maar houten schijfjes- deze kunnen ze bij een onderzoekspost neerzetten. Als zij hier na vijf minuten nog steeds staan, dan hebben ze een onderzoeksresultaat behaald. Klinkt haalbaar toch? Zeker als je er over nadenkt dat er nog vijftig anderen subgroepjes zijn die precies hetzelfde doel hebben, ja helemaal naar, denken wij ook.



Als het spel tegen het einde loopt, hebben de eerste groepjes alle zeven de onderzoeksresultaten behaald maar dan ben je er nog niet! Zeven letters in de goede volgorde zetten, blijkt toch moeilijker dan verwacht. Het is geen makkelijk woord zoals chocomel, maar veel moeilijker en het kost de groepjes dan ook pijn en moeite om te achterhalen wat het medicijn is om Theo Rie beter te maken. Maar het eerste groepje is achter het woord gekomen, of dit met hulp van leiding was, laten we in het midden. Het woord is: placebo.

Nu komt de aap uit de mouw: Theo Rie is helemaal niet ziek, deze oplichter heeft alles voor de FAME gedaan. Dit laat zien hoever Theo Rie wil gaan om mensen in zijn theorie te laten geloven. Hij heeft tijdens de sluiting een hoop uit te leggen aan alle onderzoekers..

NETFLIX AND SLEEP

Na IJsberenweekend zijn we allemaal toe aan een douche op standje crematie en een lekker warm normaal bed. We raden je dan ook aan om de maandag erna vrij te nemen. Dus meld je allemaal ziek en blijf in bed liggen, want wat is er beter dan een dagje Netflix and sleep? We snappen dat je ondertussen alle bekende Netflixseries al hebt gezien dus hebben wij -zo lief als wij zijn- een lijst samengesteld met series om te bingewatchen die passen bij de vermoeidheid. De films en series zijn te zien op Netflix, Disney+ en Videoland.

1. Hostile Planet

Als een echte scout willen we graag meer over de natuur leren. Laat dit hier nou precies de serie voor zijn! Ze pakken elke aflevering een ander landschap en dan zie je welke dieren hier leven. De serie heeft 1 seizoen en staat op Disney+.

2. StoryZoo

Als je echt snel in slaap wilt vallen, is dit een echte aanrader. Het gaat om een beer, een aap en een papegaai. Zij beleven allemaal avonturen en voor kinderen zal dit vast heel leuk zijn. Wij vallen in ieder geval binnen de kortste keren in slaap en hebben geen enkele aflevering afgekeken. Dit moet wat zeggen aangezien de afleveringen ongeveer 9 minuten duren. De serie is te zien op Netflix en bestaat uit 25 afleveringen.

3. Our Planet

Dit is een natuurserie die in het teken staat van de de klimaatveranderingen en de impact die deze heeft op de dieren. Wij hebben vernomen dat dit een heel mooie serie is, het moet natuurlijk wel je ding zijn. De serie is te zien op Netflix en heeft 1 seizoen.

4. Unacknowledged

Deze film is in thema van het weekend. Het gaat in principe over Theo Rie, de man in deze serie beweert ook dat aliens bestaan. Wij verklappen niks over het feit of deze man ook een oplichter is net zoals Theo Rie. De film duurt bijna twee uur en is te zien op Netflix.

5. Monsters vs. Aliens

Wie zegt er dat kinderfilms niet leuk zijn voor pubers? Wij vinden dat jullie gewoon een poging moeten wagen! De film gaat over Susan die geraakt wordt door een meteoriet en hierdoor verandert in een reus, ze wordt al snel apart gehouden van de samenleving bij andere monsters. Als de mensheid in gevaar is, is het aan deze monsters om de wereld te redden. Klinkt als een film die net saai genoeg is om in slaap te vallen. De film duurt anderhalf uur en is te zien op Videoland.

Met deze lijst kan je de hele week thuis blijven, bestel eten en kom vooral je bed zo min mogelijk uit. Als je tussendoor in slaap valt, is dat geen enkel probleem, want dat is precies waar deze films en series voor bedoeld zijn. Slaap lekker!

Chiara



PLEEKONINGEN

Remco, Ross & Job



Iedereen doet het. Het is een dagelijkse behoefte. Het maakt niet uit of je groot of klein bent, hoe oud je bent, of je een jongen of een meisje bent, iedereen doet het. Waar we het over hebben is poepen.

Een snelle inventarisatie op het terrein leverde de volgende namen op: Uit je rug niezen, een nummer twee doen, omgekeerd naar de kookstaf, een Forrest-Dump maken, een graancirkel leggen, een fax uit darmstad ontvangen, Baloe kleien, een laxatierapport opstellen, naar de bunkers rennen, een zak tuinaarde opschuren, de rug met een stippellijn verlengen, Akela leren zwemmen, een uitdraai maken, een bruine trui breien, een verkenner-frikandel maken, wc-eend voeren, downloaden, een Rowan tot postbemanning maken, een beverdam bouwen, rioolbelasting betalen, een bruinvis draaien. Want, wie niet betaalt, die moet eruit!

Pleekoning zijn is niet zomaar een beroep, het is een proces dat weken in beslag neemt. Toen jullie nog buiten liepen met een grote zak vuurwerk en de buurt onveilig maakten, waren jullie pleekoningen al druk bezig met de plannen voor jullie porcelijnen troon, want iedereen is een beetje koning. Tijdens het IJsberenweekend doet iedereen het het liefst op luide muziek.

Er was dit jaar niet alleen muziek maar ook een mancave voor de jongens en een mobiel oplaadpunt bij de meiden. Buiten stond een kluis en als je die kraakte, kon je een tablet winnen. We hebben dit weekend maar liefst vier tablets weggegeven.

Tot slot hebben we nog wat vragen om over na te denken voor het volgende IJsberenweekend. Ben je een vouwer of een propper? Sta je of zit je als je afveegt? En hoe zwaar weegt het?

Dames en heren, het was ons een waar genoegen. Het is altijd fijn om onze onderdanen tot een dienst te zijn. Tot volgend jaar.



The higher they are, the harder they fall

Chiara

Het einde van het weekend is aangebroken, je mag bijna naar huis en bijslapen. Maar eerst is het tijd voor de sluiting. We beginnen met de grote ontknopning, hét bewijs van buitenaards leven. We zijn er allemaal klaar voor om het bewijs te zien. Het bewijs blijkt alleen helemaal niet buitenaards te zijn, maar gewoon van planeet aarde. Al snel komt de hoofdonderzoeker erachter dat het stuk stof van Theo Rie is en dat hij een oplichter is met aandachtstekort. Hij wilde een snelle volgersboost en ook al is dit gelukt, dat aantal zal nu flink gaan zakken. Als je eenmaal exposed bent, zal dit snel overall opduiken en kan je de rest van je carrière als influencer wel vergeten. We never said it was easy.

Eigenlijk mogen we best wel medelijden hebben met Theo Rie. Wat is begonnen met een kleine leugen, is geëndigd in een flinke domper voor alle vierhonderd deelnemers, maar voor hem zelf misschien nog wel het meeste. Theo Rie heeft last van the fear of missing out (FOMO). Hij wil zo graag tot de meest succesvolle vloggers behoren en is er dan ook van overtuigd dat aliens bestaan. Hij denkt dat dit zijn doorbraak kan zijn en slaat daarbij helemaal door. Hij plant bewijzen dat aliens echt bestaan en weet ons allemaal in de zeik te nemen. Theo Rie slaat de plank echter helemaal mis, had hij zelf niet kunnen bedenken dat wij hier achter zouden komen? Wat ik denk is dat Theo Rie iemand nodig heeft die hem op het rechte pad houdt. Iemand die van hem houdt, maar laat het alsjeblieft ook iemand zijn die iets kan veranderen aan zijn kledingstijl. Hij ziet er niet uit dus geef deze man alsjeblieft een make over. Al met al denk ik dat hij best een lieve man kan zijn en dat als je hem liefde geeft dat hij best oké is. Dus ben jij single (m/v) en zoek je een leuke vriend? Theo Rie is dé persoon voor jou!





END GOED, AL GOED?

Annick



Aan al het leuke komt een eind, heel jammer, maar het is niet anders. En zo is er ook een eind gekomen aan dit Ijsberenweekend. Tijd om de veel te koude handen uit de mouwen te steken en de boel af te breken. Matjes oprollen, toch iets te koude slaapzakken terug in de hoes en alle truien terug in de tas. Nadat de binnenkant van de tent is opgeruimd is het ook de taak van de deelnemers om de tenten zelf op te ruimen.



Opvallend is dat dit een stuk sneller gaat dan het opzetten ervan. Dit komt waarschijnlijk door het bad of warme douche dat thuis op ze staat te wachten. Nadat ze thuis lekker zijn opgewarmd, is de kans groot dat ze meteen hun lekkere eigen bed opzoeken en een filmpje of serie aanzetten (of de kampkrant lezen natuurlijk!!), even bijkomen.

De ouders daarentegen mogen na het rustige kinderloze weekend weer gewoon aan de bak. Alle, wellicht, stinkende kleren vol met modder moeten namelijk ook weer schoon. Zo snel mogelijk de was in met alle vuile kleding en dan ook nog iets lekkers koken, dat hebben ze wel verdiend na het gebikkeld van afgelopen weekend. Één tip voor de ouders, misschien de komende weken even wachten met het voorschotelen van rookworst, die kunnen de deelnemers na dit weekend waarschijnlijk even niet meer zien...



www.ijsberenweekend.nl